



Laatste nieuws Ichthusschool

Op dinsdag 9 maart waren gelukkig alle kinderen weer op school. Na een periode van bijna 8 weken thuis was dat voor iedereen weer wennen. Het werd een feestelijke dag: alle kinderen kregen hun rapport met daarbij een mooie beloning: een zeer goed gevulde goodiebag! Daarover leest u verderop meer. De eerste schoolweek was ook extra leuk



door het prachtige winterweer. Een week lang sneeuw en ijs op het schoolplein is een feest voor de kinderen. Op vrijdag hebben de kinderen uit groep 5-8 zelfs kunnen schaatsen op het water naast de school. Deze gymlessen zullen ze voorlopig niet meer vergeten! Ondanks dat het nu al bijna lente lijkt, zijn er nog enkele mooie winterse foto's in deze maandbrief geplaatst.

In de vorige maandbrief stond een lijst met allerlei corona afspraken. Deze blijven voorlopig nog gelden. We geven nog geen gymlessen in de gymzaal en externen blijven voorlopig nog buiten de school. We vinden de risico's nu nog te groot. Gymlessen kunnen wel buiten gegeven worden en externen kunnen ook thuis langskomen. Inmiddels zitten helaas een aantal kinderen in quarantaine, omdat bijv. ouders positief getest zijn. Van een andere school in Schoonhoven horen we inmiddels over meerdere kinderen die positief getest zijn. Ik wil nogmaals benadrukken: Neem geen risico's (ook met broers en zussen van kinderen die in quarantaine zitten of positief getest zijn)! Ons dringend advies blijft om kinderen in groep 7-8 mondkapjes te laten dragen in de gangen. Wij kunnen en gaan dit niet verplichten en handhaven, maar hopen hier besmettingen mee te voorkomen. We willen allemaal graag dat de kinderen fysiek naar school kunnen blijven gaan.

Op 10 maart staat de Biddagviering gepland en op 31 maart de Paasviering. Beide diensten kunnen helaas niet in de kerk gehouden worden, maar zullen in de eigen groep plaatsvinden.



Formatie 2021-2022

Inmiddels is er met alle geledingen, team-stafbureau-MR, al nagedacht over de formatie van komend schooljaar. De groei van Ichthus gaat nog steeds door. Daar zijn we natuurlijk ontzettend blij mee!! Fijn dat er zoveel ouders en kinderen de weg naar de Ichthusschool weten te vinden! Fijn om het vertrouwen in de Ichthusschool te voelen! De groei zullen we komend schooljaar terugzien in het aantal groepen dat we gaan maken. Dit zal er weer eentje meer zijn dan dit schooljaar. Komend schooljaar starten we nl. de 12^e groep op.

Hieronder treft u de verdeling van groepen. Fijn dat we vanaf groep 3 enkele groepen kunnen samenstellen. Ook is er in elke groep nog ruimte voor tussentijdse groei.

Op dit moment zijn we bezig met de verdeling van de leerkrachten over de verschillende groepen. Alle leerkrachten hebben aangegeven wat hun wensen voor het komend schooljaar zijn, zodat de formatiepuzzel kan starten.

We weten inmiddels dat er ook enkele zaken gaan veranderen. Aan het einde van dit schooljaar zullen juf Rita en juf Elma met pensioen gaan. Samen hebben ze ruim 65 jaar op de Ichthus gewerkt!! Daarover later meer. Juf Heleen verwacht haar 3^e kindje in zomervakantie. Enkele collega's zullen wat minder gaan werken. Ook hebben we één of twee nieuwe collega's nodig voor de 12^e groep. Er komt voor komend schooljaar dus heel wat vacatureruimte vrij op de Ichthusschool. Deze vacatureruimte zal, zoals we het nu bekijken, in de bovenbouw ontstaan.

Aantal groepen	Groepsverdeling 21-22
1	1-2 Zeepaard
2	1-2 Nemo
3	1-2 Goudvis
4	3a
5	3b
6	4a
7	4b
8	5
9	6a
10	6b
11	7
12	8

Binnenkort zal dit intern worden aangeboden binnen de PCPO, zodat alle collega's van andere PCPO scholen eerst de mogelijkheid krijgen om te solliciteren. Alle vacatures die overblijven zullen extern uitgezet worden. Juf Rita zal ook stoppen als bouwcoördinator en MT-lid. Deze vacature hebben we al in december intern uitgezet binnen de Ichthusschool. De sollicitatiecommissie heeft besloten om Meester Eric haar op te laten volgen. Meester Eric wordt op dit moment al ingewerkt hiervoor en volgt sinds kort een opleiding tot bouwcoördinator. In diezelfde periode kwam er ook een vacature op ons stabureau vrij voor bovenschools ib'er. Na een interne wervingsronde is juf Mariska benoemt tot bovenschools ib'er. Zij werkt hier één dag in de week naast 2,5 dag in groep 5b en een halve dag als ib'er van de groepen 1-2 op de Ichthusschool. Fijn dat deze 2 vacatures zijn ingevuld!

Juf Esther de Visser heeft gesolliciteerd naar een stageplaats voor komend schooljaar. Ze zit dan in het 4^e jaar van de Pabo en volgt een duaal studietraject. Dit betekent dat je dan 2 tot 2,5 dag zelfstandig een groep kan en mag draaien. Inmiddels is er een sollicitatiegesprek gevoerd. Ze is in eerst instantie voor 2 dagen benoemd. Later zal dat 2,5 dag worden, als haar studie is afgerond. We zullen haar dus ook komend schooljaar terugzien op de Ichthus. Daar zijn we heel blij mee!

Het is fijn dat we komend schooljaar weer met 3 kleutergroepen kunnen starten en 2 groepen 3. Vorig schooljaar hebben we de ouders van groep 2 gevraagd om mee te denken over de verdeling van de groep 2 leerlingen over de 2 groepen 3. Dit is van beide kanten goed bevallen. Dat gaan we dit schooljaar weer doen. Deze ouders krijgen hier later via de mail meer over te horen. Over de lokaalverdeling valt nu nog niets te melden. Hier hoort u later meer over.

Zoals geschreven, de Ichthusschool zal wederom een groep groeien. Dat betekent de 5^e groep erbij in ruim 3,5 jaar tijd. Als een school groeit, betekent dit ook meer werk voor de ambulante collega's. Komend schooljaar zal er 2 uur meer werktijd bijkomen voor één van de ib'ers, administratieve ondersteuning en voor directietijd.

Concreet betekent dit het volgende: Komend schooljaar zal juf Mariska 6 uur ib-tijd krijgen voor de groepen 1-3. Juf Lisette blijft 2 dagen ib'er voor groepen 4-8. Geertje de Groot, onze administratief medewerkster, en ondergetekende zullen beiden 2 uur meer gaan werken per week. Zo kunnen we ook op die vlakken de school goed draaiende houden.

Liedrooster

8-12 maart

Psalm 134:3

Loof, loof nu alle heren Heer

15-19 maart

liedboek 1010

Geef vrede Heer geef vrede

22-26 maart

Opwekking 640

Mijn hulp is van U Heer

29 maart-2 april

Psalm 139:1

Heer, die mij ziet zoals ik ben



Rapportmoment

Het rapportmoment voor de Ichthus kinderen was dit keer wel heel speciaal. De juffen en meesters vonden dat na al dat thuiswerken er wel iets bijzonders van gemaakt moest worden: een goodiebag, die gevuld is met allerlei leuke dingen. Verschillende bedrijven hebben het idee omarmd en vulden de tasjes mee. De oudercommissie vond er geen fluit aan zonder de kinderen. DUS b.v. kikkerde op, Puur laat ons groeien, AH - opfrisappeltje en smarties voor onze slimmeriken. Politie, brandweer en Verstoep vonden jullie inzet met geen pen te beschrijven. Tenslotte is er voor alle ouders ook een hartjesbrood gebakken door Gertjan (de warme bakker); een hart onder de riem voor het thuiswerken met de kinderen.

Ichthus school met een hart, waar we samen leren en samen groeien.

Dank aan alle collega's en stagiaires die hieraan meegewerkt hebben! Dank voor alle bedrijven die hier iets aan bijgedragen hebben!!



N.a.v. de vergadering van de SAR

Het is al weer enige tijd geleden dat u iets heeft gehoord vanuit de SAR. In de afgelopen periode hebben onze overleggen digitaal plaatsgevonden maar hebben we helaas geen fysieke bijdrage kunnen leveren aan bijvoorbeeld vieringen op school of in de kerk en bij het inrichten van thematafels in de school.

In ons laatste overleg hebben we gesproken over de waardevolle contacten tussen school en kerk. Tijdens de dankdagviering hebben diverse predikanten de scholen bezocht en dit is zowel door de predikanten als de school als zeer waardevol ervaren. Ook voor de komende tijd wordt gekeken naar mogelijkheden voor ontmoeting.

Daarnaast is gesproken over onder andere de statuten van de PCPO en de vacature voor een nieuwe toezichthouder. Wellicht wordt u hier door één van de leden binnenkort over aangesproken.

Juist in deze verwarrende tijd willen we vanuit de christelijke identiteit van de school elkaar blijven bemoedigen en ons oog gericht houden op God. We hebben vanuit de SAR voor alle leerkrachten een presentje verzorgd waarbij we hen bedanken voor hun inspanningen in de afgelopen periode en hen ook willen bemoedigen met de woorden van Jesaja 41: 10 'Wees niet bang, want ik ben bij je, vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand'.



Schaduwplekken plein

Tijdens de rapportengesprekken avonden in juni 2019 heeft de MR bij de aanwezige ouders geïnventariseerd wat tips en tops voor de Ichthusschool zijn. Bovenaan het lijstje met de tips stond het punt om meer schaduwplekken op het plein te creëren. Hier hebben we met alle betrokkenen van de Vogelweide de afgelopen periode over gesproken en knopen in doorgehakt.

Dit heeft zolang geduurd, omdat we eerst de nieuwbouw wilden realiseren en daarna moesten wachten op het juiste moment van poten. Dat is deze weken geworden.

We hebben het Wellant-College benaderd om dit als project met hun leerlingen op te pakken. Zodoende worden er nu 4 dakplatanen gepoot op het plein en zo hopen we dat de kinderen in de toekomst meer schaduwplekken op het plein hebben.



10 maart	Biddagviering in de eigen klas.
11 maart	GMR vergadering
18 maart	MR vergadering
31 maart	Paasviering in de eigen klas.
2 april	Goede Vrijdag. Alle kinderen zijn deze dag vrij.
5 april	Tweede Paasdag. Alle kinderen zijn deze dag vrij.
6 april	Studiedag voor al het personeel. Alle kinderen zijn deze dag vrij. Er is géén (t)huiswerk voor deze dag.

Deze maandbrief wil ik afsluiten met onderstaand lied van de band LEV:

Jezus onder ons

Hij heeft oog voor de arme
en hart voor de zwakke
Is kracht voor wie zelf niet meer kan staan
Jezus overal, Jezus onder ons

Hij is rust voor wie piekert
en winst voor verliezers
Is kans voor wie alles heeft vergooid
Jezus overal, Jezus onder ons

De koning van het leven
als dienaar van de mens
Hij blijft zichzelf maar geven
Genade kent geen grens
De zegen komt van boven
En God is onder ons
De zegen komt van boven
En God is onder ons

Hij omarmt wie alleen staat,
geeft troost als het misgaat
Is traan voor wie huilen heeft verleerd
Jezus overal, Jezus onder ons

De koning van het leven
als dienaar van de mens
Hij blijft zichzelf maar geven
Genade kent geen grens
De zegen komt van boven
En God is onder ons
De zegen komt van boven
En God is onder ons

Hij is zin in de toekomst,
bewijs dat het goed komt
De wereld vindt vrede in zijn naam
Jezus overal, Jezus onder ons

Hartelijke groet, Jaco Vink