



Inleiding

Zo schijf je de laatste maandbrief van een kalenderjaar en zo schrijf je de eerste van een nieuw kalenderjaar. Wat gaat de tijd toch snel! In de eerste plaats wil ik iedereen een heel gelukkig en gezond 2018 toewensen! Ik hoop dat iedereen hele prettige feestdagen achter de rug heeft en een fijne jaarwisseling.

De woensdag voor de kerstvakantie vierden we met alle kinderen, ouders, leerkrachten en andere belangstellenden het kerstfeest. Wat een mooi kerstfeest hebben we met elkaar gevierd in de Grote Kerk van Schoonhoven. Alle organisatoren en medewerkers heel hartelijk bedankt voor jullie inzet om dit te realiseren!

Bericht van juf Sanne

Beste ouders/verzorgers,

Allereerst: de beste wensen voor 2018!

Zoals u wellicht al heeft gehoord, zijn mijn man en ik 23 november de trotse ouders geworden van Jeftha. Om medische redenen werd ik eerder opgenomen in het ziekenhuis, en is Jeftha met 35 weken geboren. Helaas kreeg Jeftha direct een infectie, waardoor hij erg ziek werd. Na twee weken mochten we gelukkig naar huis met ons kleine mannetje. Na deze spannende start, gaat het nu ontzettend goed met hem. Als Jeftha sterk genoeg is, kom ik gezellig een kijkje met hem nemen op school. Voor nu wil ik jullie ontzettend bedanken voor de kaarten en gelukswensen die we hebben mogen krijgen. Jeftha wil Thom (groep 4) met een knipoog bedanken voor het lekker zachte knuffeltje! (zie foto)



Groetjes,
Juf Sanne

Zwangerschapsverlof juf Eline

Juf Anne Marie Belder heeft aangegeven na het zwangerschapsverlof van juf Sanne ook het zwangerschapsverlof van juf Eline te gaan invullen in ieder geval tot aan de zomervakantie. Het verlof van juf Eline zal ongeveer half mei ingaan. Juf Elma zal vanaf dat moment op de maandag en vrijdag gaan werken in groep 2 tot aan de zomervakantie. Juf Anne Marie zal de andere dagen voor haar rekening nemen. Juf Gonny zal dan geen les meer geven aan groep 2. Zij zal 2½ dag lesgeven in groep 3, want juf Sanne gaat een dag minder werken na haar verlof.

LIO stagiaire

Zoals gecommuniceerd voor de kerstvakantie met de ouders van groep 5,6 en 8, zal er een LIO stagiaire starten in groep 5. Juf Mieke Verduin start met observeren en enkele lessen verzorgen in groep 5-6 op 5, 7, 9 en 12 feb. Vanaf 14 feb. zal juf Mieke zelfstandig lesgeven aan groep 5. De huidige groep 5-6 zal dan 4 dagen per week gesplitst worden. Verderop in deze maandbrief zal juf Mieke zich voorstellen. Juf Martina zal groep 6 lesgeven in het lokaal waar nu groep 8 zit. Groep 8 verhuist de laatste periode naar een lokaal in de Emmaschool. Op vrijdag zal groep 5-6 bij elkaar zitten o.l.v. juf Martina.

Nemo

Na de kerstvakantie zijn we gestart met de instroomgroep Nemo o.l.v. juf Alinda. Wat een luxe om met 9 kinderen te starten. Deze groep zal groeien naar 30 kinderen aan het einde van het schooljaar, waarvan de laatste 4 kinderen pas in de maand juli instromen. Juf Jolanda Ernst heeft de plek van juf Alinda naast juf Marja ingenomen.

Noodgeval

We proberen bij ziekte of in noodgevallen altijd de groep op te vangen. Op het moment dat er geen invaller beschikbaar is, hebben we een noodplan. Groep 4, 7 of 8 zal, afhankelijk van de situatie, dan voor een dag opgesplitst worden over andere groepen. De leerkrachten van deze groepen hebben een noodpakket klaarliggen voor één schooldag. De kinderen van één van deze groepen worden dan verdeeld over de andere groepen. Natuurlijk is dit geen ideale situatie, maar nood breekt wetten. Kunnen we echt geen invallers geregeld krijgen, dan zou het zo maar eens kunnen zijn dat er een klas naar huis gestuurd wordt. Natuurlijk proberen we dit zoveel mogelijk te voorkomen en u tijdig te informeren.

Ziekmeldingen

Regelmatig worden kinderen nog tussen 8.30-9.30 uur ziekgemeld. Leerkrachten zijn dan inmiddels ongerust, omdat niet duidelijk is waar uw kind is. Zou u ziekmeldingen tussen 8.15-8.30 uur willen doorgeven? Leerlingen van groep 8 nemen nl. heel graag de telefoon op.

Liedrooster

15-19 jan.	Liedboek 531, Gez. 47, Weerklank 41.	Jezus die langs het water liep
22-29 jan.	Psalm 98:1 NB	Zingt een nieuw lied voor God de Here
29 jan.-2 feb.	Opwekking 569	Regeer in mij
5-9 feb.	Opwekking 167, Weerklank 242	Samen in de naam van Jezus
12-16 feb	Liedboek 704, Gez. 44, Weerklank 423	Dankt, dankt nu allen God

Regel van de maand

Elke maand zal er een regel centraal staan in de school en op het plein. Voor de maand januari is dat: Spullen van jou, spullen van mij. We zorgen ervoor, dan blijven we blij.

Rapportavonden

Via de leerkracht ontvangt u deze week een brief voor het inschrijven voor de rapportengesprekken. Deze staan voor groep 1-7 gepland op 6 en 8 februari zowel op de middagen als in de avonden. Wilt u het antwoordstrookje uiterlijk 26 januari ingevuld met uw oudste kind mee teruggeven naar school? Dan maken wij een indeling van alle gesprekken. De gesprekken met de ouders van groep 8 staan gepland op 20 februari. Via de leerkrachten van groep 8 ontvangt u hiervoor een uitnodiging.

GMR

In de jaargids staat op blz. 5 dat er een vacature is in de oudergeleding van de GMR. Dit is er per abuis in gekomen. De vacature wordt nl. al een jaar ingevuld door Mariska van der Wal.

Voorstellen juf Jolanda en juf Mieke

Hallo allemaal,

Via deze weg wil ik me graag even voorstellen.

Ik ben Jolanda Ernst-Noorlandt en ben 33 jaar oud. Samen met mijn man André en onze 3 boefjes (Milan van 5, Ryan van 3 en Daan van 0) woon ik in Schoonhoven.

In mijn vrije tijd ga ik er graag op uit met mijn mannen. Ook vind ik het leuk om te fotograferen en creatief bezig te zijn.

Inmiddels heb ik er 10 jaar kleuteronderwijs opzitten en heb ik enorm veel zin om hier bij de kleuters van start te gaan.

Ik ga aan de slag als juf bij de Zeepaardjes op de donderdag om de week een iedere vrijdag.

Ik hoop u snel te ontmoeten.

Groetjes juf Jolanda



Ik ben Mieke Verduijn en vanaf februari word ik de juf van groep 5. Ik ben geboren en getogen in Gouda en woon daar nu nog steeds. Een ruime maand geleden ben ik getrouwd met Leendert.

Op dit moment studeer ik aan pabo de Driestar in Gouda, ik zit in het vierde jaar, dus op de Ichtusschool hoop ik mijn liostage te gaan lopen. Ik ben groot muzikliefhebber, speel al van jongs af aan piano en heb sinds een paar jaar ook een eigen pianolespraktijk waar ik aan nu bijna 20 kinderen wekelijks pianoles geef. Ook ben ik dirigente van een kinderkoor. Ik neem mijn digitale piano mee naar groep 5, dus aandacht voor muziek zal er in ieder geval genoeg zijn!

Wat lesgeven betreft houd ik ervan om creatieve en uitdagende opdrachten, lessen en spellen met de klas uit te voeren, dus ook daar zal genoeg aandacht voor zijn in de klas. Ik hoop op een leerzame, mooie en gezellige tijd op de Ichtusschool in groep 5! Tot in februari!

Vriendelijke groet, Mieke



Guppyochtend / inschrijfochtend

Op woensdag 14 februari staat de jaarlijkse Guppyochtend gepland tussen 9.00-10.30 uur. De school is dan open voor alle nieuwe ouders en kinderen die een kijkje in de school willen komen nemen. Er zal een presentatie zijn. Tevens worden alle ouders rondgeleid en kunnen vragen worden beantwoord. De kinderen worden opgevangen in de klas van juf Alinda. Ken je mensen die kinderen hebben tussen de 2½ -4 jaar oud, geef het door!

Zending

In de maandbrief van november stond er een stukje geschreven over het doel van het zendingsgeld tot aan de kerstvakantie. Er is gespaard voor René Kids Centre in Namibië voor een bijdrage aan een speeltoestel. Uiteindelijk is er een bedrag van € 300,- naar dit goede doel overgemaakt. Bedankt voor ieder zijn bijdrage.

Op de volgende pagina vindt u informatie over het nieuwe zendingsdoel.



Ichthus project:

Nationaal Fonds Kinderhulp

Nationaal Fonds Kinderhulp is dit half jaar het zendingsproject van de Ichthus. Elke maandag zamelen we geld in voor Kinderhulp.

Daarmee helpt Kinderhulp kinderen in Nederland die nooit iets extra's hebben.

Omdat hun thuissituatie niet zo best is. Omdat hun ouders problemen hebben. Omdat ze niet meer thuis kunnen wonen.

Deze kinderen krijgen natuurlijk onderdak, voedsel, scholing en zorg. Maar extra dingen? Daar is vaak geen geld voor. En juist daar komt Kinderhulp om te hoek kijken.

In 2017 werden 112.000 kinderen geholpen!

Iemand die professioneel bij het kind betrokken is kan een aanvraag doen bij Kinderhulp. Zo weet je zeker dat het geld goed terecht komt. De aanvragen worden gedaan door bijvoorbeeld een maatschappelijk werker, iemand van de gemeente, jeugdhulp, de school of kerk. Bijvoorbeeld voor:

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| x zwemlessen | x dagje uit |
| x set nieuwe kleding of schoenen | x schoolreisje |
| x contributie sportvereniging | x cadeautje voor de feestdagen |
| x sportkleding | x muziekles |
| x bril | x zomerkamp |

Word je ook collectant in Oost tussen 16 en 21 april 2018!?

Ik coördineer de jaarlijkse collecte in Schoonhoven.

Wat zou het gaaf zijn als kinderen van de Ichthus, samen met een van hun ouders, in hun straat gaan collecteren!

Er is plek zat want tot nu toe is er maar 1 collectant in heel de wijk Oost! Maar het kan uiteraard ook in Noord en Centrum. Zodat er ook in 2018 zoveel mogelijk kinderen geholpen kunnen worden.

Het kost hooguit 2 uurtjes – voor een stukje geluk en een kind dat erbij hoort.



Word Kinderhulp-collectant!



16 - 21 april 2018

Meer weten?

Neem gerust contact met mij op!

Anne-Marie Koudstaal

annemarie.koudstaal@gmail.com

06-15232239

www.kinderhulp.nl

D.V. IN JANUARI/FEBRUARI

17-1	Schoonmaakavond van 19.00-21.00 uur
24-1	Studiedag personeel, alle kinderen zijn deze dag vrij GMR vergadering
5-2	Groep 1-8 krijgt het 1 ^e rapport mee naar huis
6-2 en 8-2	Rapportengesprekken zowel `s middags als `s avonds voor groep 1-7
13-2	MR vergadering
14-2	Guppyochtend/inschrijfochtend 9.00-10.30 uur Maandbrief 6
20-2	Rapport en VO adviesgesprekken groep 8
23-2 t/m 3-2	Voorjaarsvakantie, alle kinderen zijn op vrijdag 23 feb. al vrij

Graag sluit ik de maandbrief af met een gebed voor het nieuwe jaar:

Mag de kracht van Uw liefde
ons zegenen op onze weg,
ons behoeden en bewaren.
Uw liefde zal ons geen geweld aandoen.

Mag de kracht van uw liefde
ons zegenen in het nieuwe jaar,
ons hoop en troost geven.
Uw liefde die zich altijd weer een weg baant
naar ons mensen.

Mag de kracht van uw liefde
ons verwarmen en inspireren.
Mag zij sterker worden
dan afbrekende machten van oorlog,
geweld en dood.

Mag de kracht van Uw liefde
ons zegenen en ons vertrouwen versterken
dat liefde onze bestemming is,
en dat U in die liefde
levend aanwezig bent
en Uw aandacht richt op ons.

Amen

Namens het team,

Jaco Vink