



Laatste nieuws Ichthusschool

Deze week hebben we als team op dinsdag en donderdag met elkaar vergaderd. Een aantal beslissingen wil ik met u delen. Vanaf maandag spelen we niet meer in cohorten op het plein. Dit betekent dat de groepen 3-5 weer door elkaar buitenspelen en ook de groep 6-8 weer door elkaar buitenspelen. Nu het VO volledig opengaat en er geen 1,5 meter afstand tussen kinderen meer nodig is, lijkt dit een logische stap. Kinderen hangen hun jassen en tassen dan ook weer aan de kapstokken. Dit hoeft nu niet meer in de klas een plekje te krijgen.

We hadden al besloten dit schooljaar niet meer op schoolreis te gaan. We blijven bij deze beslissing. We vinden het nu nog te risicovol. Daarom hebben we de intentie om komend schooljaar 2x op schoolreis te gaan. Alles is natuurlijk wel afhankelijk van de ontwikkelingen op het gebied van corona. In het begin van het schooljaar gaan we dan op schoolreis met groep 1-8. Qua invulling hiervan is nu nog niets te zeggen. Deze schoolreis komt in de plaats van de schoolreis die dit schooljaar niet doorgaat. Aan het eind van het komend schooljaar is er een zomerfeest voor de kleuters, een schoolreis voor groep 3-6 en een kamp voor groep 7 & 8.

We hebben dit schooljaar nog 2 feestelijke dagen in het vooruitzicht:

Op 25 juni staan we stil bij de pensionering van juf Rita en juf Elma. Wat we die dag gaan doen, blijft nog even geheim. Hier gaat u nog een aparte mail over krijgen.

Op 29 juni gaan we een hele actieve dag organiseren. Deze dag komt in de plaats van de Koningsspelen die dit schooljaar niet doorgedaan zijn. We hebben de hele dag het plein tot onze beschikking, zodat dit ook mogelijk is.

Hieronder een kort bericht daarover vanuit de organisatie:

Eindelijk tijd voor een feestje!

Op dinsdag 29 juni hebben we een feestelijke dag op school.

Alle juffen en meesters vieren op deze dag hun verjaardag.

*De broodtrommels en de bekers mogen thuisblijven,
voor eten en drinken zal de hele dag gezorgd worden.*

We kijken uit naar een gezellige dag!

Liedrooster komende periode:

7-11 juni	Psalm 143:1	O Here, hoor naar mijn gebeden
14-18 juni	Liedboek 680	Kom Heilige Geest gij vogel Gods
21-25 juni	Psalm 149:1	Halleluja, laat opgetogen
28 juni-2 juli	Opwekking 638	Prijs Adonai

Verkeersituatie

Er komen enkele klachten van buurtbewoners over verkeersophopingen rond De Vogelweide, De Houtsnip en de brug. Vriendelijk verzoek om zoveel mogelijk met de fiets of lopend naar school te komen, zodat dit wordt voorkomen.

Nieuwe collega's

De afgelopen weken hebben we een sollicitatieprocedure doorlopen. Er ontstaat nl. nogal wat vacatureruimte komend schooljaar. Zoals gezegd starten we een extra groep op, de twaalfde. Juf Rita en juf Elma gaan aan het einde van dit schooljaar met pensioen. Juf Mieke is nog niet volledig hersteld van corona. En er zijn in totaal wel 3 juffen zwanger: Juf Heleen, Juf Eline en juf Lisette verwachten allemaal een baby. U begrijpt dus wel waarom we probeerden zoveel mogelijk sollicitatiebrieven binnen te halen. Dank aan iedereen die de teaser met de vacature heeft gedeeld!

We hebben als sollicitatiecommissie heel wat gesprekken mogen houden. Vanuit de SAR hebben Marco van Duuren en Petra Bogaard bij de gesprekken gezeten. Vanuit de MR hebben juf Carla en juf Mieke dat gedaan. Daarnaast zijn meester Eric, als bovenbouwcoördinator, samen met ondergetekende bij alle gesprekken aanwezig geweest.

We hebben goede gesprekken gevoerd. Er zijn proeflessen gegeven en er zijn referenten nagetrokken. Dit heeft tot nog toe geresulteerd in 3 benoemingen: Juf Zelia Geelhoed-Akse zal 2 dagen bij ons komen werken. Daarnaast is Mariëlle van den Broek benoemd voor 4 dagen en Rolieneke Thijs voor 5 dagen. We zijn nog met een kandidaat in gesprek. Zodra de gehele procedure is afgerond, kan er meer gezegd worden over de verdeling van leerkrachten over de verschillende groepen. Op 9 juli zal de leerlingverdeling met u gedeeld worden.

Hieronder zullen ze zich aan u voorstellen:

Mijn naam is Zelia Geelhoed. Ik ben 26 jaar en samen met mijn man Mark en zoontje Elias (bijna 1 jaar) woon ik in Stolwijk.

Ik heb de afgelopen jaren al verschillende stages op de Ichthusschool gelopen voor mijn pabodiploma en bewegingsonderwijsdiploma. Ik ben dus al een beetje bekend en misschien hebben wij elkaar al eens ontmoet. Na de zomervakantie sta ik twee dagen voor de groep op de Ichthusschool. Ik heb er heel veel zin in!

In het dagelijks leven wandel en fiets ik graag met Elias. De laatste tijd ben ik ook bezig met fotografie. Het leren instellen van een spiegelreflexcamera en foto's bewerken op de computer vind ik erg leuk om te doen. Elias is dan natuurlijk vaak mijn model! Daarnaast tennis ik graag toernooien met mijn familie. Hopelijk kan dat van de zomer weer.



Tot na de zomervakantie op school. Ik kijk er naar uit!

Mijn naam is Mariëlle van den Broek en na de zomervakantie kom ik het team van de Ichthus versterken! 33 jaar geleden ben ik geboren in Lopik en woon er nog altijd met plezier.

In mijn vrije tijd kan ik erg genieten van een mooie wandeling, afspreken met vriend(inn)en, muziek, het kijken van een mooie film of het lezen van een boek.

Momenteel werk ik - ruim 9 jaar - met veel plezier op de Schakel in Vinkeveen. Straks dus veel dichterbij huis en een grotere school. Op de Ichthus zal ik 4 dagen voor de groep staan in de bovenbouw.

Ik heb er al erg veel zin in en kijk ernaar uit om de kinderen en u te ontmoeten!



Een nieuwe juf...

Mijn naam is Rolieneke Thijs, ik ben 50 jaar en woon in Groot-Ammers. 27 jaar ben ik werkzaam in het basisonderwijs en geef ik met plezier les in de bovenbouw.

Vanaf het nieuwe schooljaar verruil ik het lesgeven in de havenstad Rotterdam voor het lesgeven in de zilverstad Schoonhoven, ruil ik de auto om voor de fiets en het stilstaan op de snelweg voor het uitwaaien op de pont.

Ik heb er zin in om met de andere collega's van de Ichthus aan het werk te gaan en met een groep leerlingen samen een jaar samen "op pad" te gaan.

Tot na de zomervakantie.

Besteding zendingsgeld

Sponsorkind Woord en Daad

We hebben nieuws over ons sponsorkind Keerthi Eddipilli uit India. We ontvingen namelijk het bericht dat zij het sponsorprogramma heeft verlaten, omdat zij is getrouwd. Zoals dat in India nog meermalen gebeurt, hebben haar ouders het huwelijk gepland en Keerthi heeft ingestemd met het huwelijk. Zij is nu 19 jaar.

Door uw steun gedurende de afgelopen 11! jaar kon Keerthi basis- en middelbaar onderwijs volgen. Na het behalen van haar middelbare schooldiploma vervolgde ze haar opleiding op een instituut voor technisch vervolgonderwijs. Ze sloot het eerste jaar af met het mooie eindcijfer van 7,9. Door haar huwelijk maakt het meisje deze opleiding niet helemaal af, wat natuurlijk een beetje jammer is, maar ze heeft een mooie studieperiode achter de rug. Laten we bidden voor Keerthi voor een gelukkig huwelijk en dat het genoten christelijk onderwijs ook in het verdere van haar leven tot zegen mag zijn.



Daarmee hebben we ook een nieuw sponsorkind mogen 'ontvangen'. Deze keer een jongen uit Colombia. Zijn naam is Estevan Garcia van 10 jaar. Hij woont met zijn beide ouders, een oom en een oma in Bogotá, de hoofdstad van Colombia. We lezen dat Estevan een gezonde jongen is, maar ook kwetsbaar is. Hij woont in een gevaarlijke omgeving met armoede, criminaliteit en drugsgebruik. De school waar Estevan naar toe gaat, voorziet in psycho-sociale hulp en maaltijden. Het geeft de kinderen daarmee veiligheid en stabiliteit. Net zoals we bij Keerthi hebben gedaan, willen we ook Estevan met gebed en een financiële bijdrage ondersteunen. Van harte aanbevelen.

D.V. juni/juli

14 juni	SAR vergadering 20.00-22.00 uur.
21 juni	Studiedag voor al het personeel. Alle kinderen zijn deze dag vrij.
22 juni	GMR en MR vergadering (ieder apart).
25 juni	Feestdag i.v.m. de pensionering van juf Rita en juf Elma.
29 juni	Meester en juffen dag en tevens een sportieve dag voor de hele school.
29 juni	Schoonmaakavond gaat niet door
2 juli	Volgende maandbrief verschijnt deze dag

Deze maandbrief wil ik afsluiten met onderstaand gedicht van Henri Nouwen:

Hopen is toch blijven leven
in de vertwijfeling,
en toch blijven zingen
in het duister.

Hopen is weten dat er liefde is,
is vertrouwen in het morgen,
is in slaap vallen
en wakker worden
als de zon weer opgaat.

Is bij de storm op zee
land ontdekken.
Is in de ogen van de ander
lezen dat hij je heeft verstaan.

Zolang er nog hoop is,
zolang is er ook bidden,
en zolang zal God je
in zijn handen houden.

Hartelijke groet,

Jaco Vink