



### Laatste nieuws Ichthusschool

In de week van 11-15 april staat er een spreekweek gepland. U kunt, als u daar behoefte aan hebt, een gesprek aanvragen bij de leerkracht(en) van uw kind. Omgekeerd kan dit ook gebeuren. Alleen de leerkracht die op de dag dat het gesprek plaatsvindt werkt, is aanwezig bij het gesprek. De gesprekken vinden 's middags na schooltijd plaats.

Op 4 april en 17 juni staan de laatste studiedagen van dit schooljaar gepland. Beide dagen staan voor een groot deel in het teken van feedback geven. Dit is ook één van de doelen die we beschreven hebben in ons schoolplan. We zullen gedurende deze 2 studiedagen van 2 begeleiders in kleine groepen leren hoe we op een effectieve en goede manier feedback kunnen geven en ontvangen. We kunnen dit in ons werk heel goed toepassen naar elkaar als collega's, maar natuurlijk ook naar de kinderen toe. Als vervolg hierop willen we collegiale klassenconsultaties bij elkaar gaan uitvoeren. Dit zal vooral komend schooljaar gaan plaatsvinden. We zullen dan als collega's bij elkaar in de klassen gaan kijken en na afloop daarover met elkaar in gesprek gaan.

### Biddagviering op de Ichthus

Het thema van onze Biddagviering op 9 maart was: "Blijven bidden". In alle groepen werd er aan de hand van een mooie PowerPoint presentatie een Biddagviering gehouden!

We hoorden over Daniël die bleef bidden ondanks de wet waarin stond, dat alleen koning Darius gediend mocht worden! Daniël werd gestraft en kwam in de leeuwenkuil terecht. Wat een groot wonder dat hij ongedeerd bleef tussen de leeuwen! Hij vertrouwde op God!

Alle kinderen mochten een gebedspunt op een leeuw schrijven/tekenen. U begrijpt dat er ook veel over de oorlog in Oekraïne werd gesproken. De leeuwen met daarop een eigen gebedspunt werden door de kinderen in een zelfgemaakte leeuwenkuil gezet.

Omdat we de viering (nog) niet in de kerk hielden, kwam dominee Mark Verheuveld in de groepen op bezoek. Er vonden mooie gesprekken plaats en de kinderen konden ook vragen stellen. Dit bezoek was mooi in het kader van de betrokkenheid op elkaar als kerk en school.



## Hulp voor Oekraïne

In de eerste week na de voorjaarsvakantie zijn er in alle klassen veel spullen opgehaald na de oproep van mevr. Copier. Alle spullen zijn met een bus naar Oekraïne gebracht. Wat fijn dat er zoveel beschikbaar was in een hele korte tijd!



Deze weken werken de kleuters over het thema de markt. De juffen van groep 1-2 zullen samen met de Activiteiten Commissie een markt gaan organiseren. De opbrengst zal voor de Oekraïne zijn. Op 1 april tussen 14.00-15.30 uur zal de markt plaatsvinden op het plein. De Activiteiten Commissie kan benaderd worden voor vragen, als u wilt helpen of als u spullen ter beschikking stelt. Het mailadres is: [ac.ichthus@gmail.com](mailto:ac.ichthus@gmail.com)

## Leerlingtelling

Op 1 oktober tellen wij al jaren de leerlingen. Op basis van die telgegevens worden de scholen bekostigd. Met ingang van 2022 wordt de teldatum verschoven, voortaan tellen wij de leerlingen op 1 februari. Dit heeft te maken met de vereenvoudiging van het bekostigingsstelsel van het onderwijs vanaf 2023. Hieronder de leerlingen aantallen van Ichthusschool van de afgelopen jaren:

2015 149 leerlingen  
2016 165 leerlingen  
2017 171 leerlingen  
2018 199 leerlingen  
2019 227 leerlingen  
2020 251 leerlingen  
2021 259 leerlingen  
2022 269 leerlingen



Groep 7 en 8 werken in circuitvorm m.b.v. een aantal ouders.



## Schoolreis en kamp

Ook aan het eind van dit schooljaar zal er een schoolreis geregeld worden. Deze hadden we nog tegoed van vorig schooljaar. De kleutergroepen gaan woensdag 25 mei op schoolreis en de kinderen uit groep 3-6 op dinsdag 31 mei. De voorbereiding is al in volle gang. De locatie wordt nog even geheim gehouden. Verdere informatie zal t.z.t. gedeeld worden met de betreffende groepen.

Groep 7+8 gaat op kamp van 23-25 mei naar recreatiecentrum Eben-Haëzer in Woudenberg. Afgelopen woensdag is de leiding voor het eerst bij elkaar gekomen. De volgende leerkrachten gaan mee als leiding: meester Eric, juf Carla, meester Pieter, juf Jacqueline, juf Rita en meester Jaco. Verdere informatie zal later met de betreffende groepen gedeeld worden.



De kinderen uit groep 6a doen met elkaar een Kanjeroefening.

## Liedlijst

Hieronder de lijst met liederen die gezongen gaat worden in de groepen:

28 mrt-1 apr	Wie maar de goede God laat zorgen	Gezang 429:1
4-8 apr	Lied vd maand: Jezus overwinnaar	Opwekking 832
11-15 apr	Laat ieder 's Heren goedheid prijzen	Psalm 118:1,5
18-22 apr	Het Wilhelmus	Gezang 411:1,6

## Gebruikersoverleg

Ongeveer 5x per jaar vergaderen we met alle gebruikers van De Vogelweide en De Houtsnip over allerlei uiteenlopende zaken over beide gebouwen. Onderhoud en beheer is altijd een agendapunt. De laatste vergaderingen staat ook het punt vandalisme telkens op de agenda. We merken dat dit steeds meer toeneemt op het plein en om de schoolgebouwen.

Ik denk dan aan de volgende zaken:

- Het afdekzeil van de zandbak dat kapotgetrapt is.
- De deurstoppers en windhaken van de buitendeuren die vernield worden of meegenomen worden.
- De toegangspoorten van het rode hek op het plein die kapot zijn.
- De picknickbanken die gebruikt worden als trampoline...

Dit kan toch niet allemaal de bedoeling zijn. Daarnaast kost het ontzettend veel geld om dit allemaal te laten repareren en onderhouden. We steken dit geld liever in het onderwijs. Zou u ook een oogje in het zeil willen houden en kinderen willen aanspreken op het moment dat er niet goed met de materialen omgegaan wordt? Alvast heel hartelijk bedankt!

## Besteding zendingsgeld

Al jaren steunt de Ichthusschool een sponsorkind via Woord en Daad. Ook doen we nog altijd mee met het sponsorproject Adopt a Granny van Dorcas. Bij een sponsoring zeg je toe een vast bedrag te zullen geven. Voor deze twee projecten samen is dat 55 euro per maand. Elke week mogen de kinderen hiervoor wat geld meenemen om in het 'zendingspotje' in de klas te doen. De inkomsten voor deze projecten zijn het afgelopen jaar erg teruggelopen. Dit kan verschillende

oorzaken hebben, zoals corona, thuiswerken. Ook denken we na of het meenemen van contant geld nog past in deze tijd. Momenteel moeten we echter als school geld bijleggen óf we moeten een project afstoten. Dat vinden we voor nu geen geschikt moment. We hebben ons sponsorkind Estevan Garcia uit Colombia nog maar één jaar en onze sponsor-oma Maria Danko woont in Oekraïne; hoe actueel is dat op dit moment!

Zullen we er met elkaar voor zorgen dat we oma Maria en Estevan kunnen blijven ondersteunen? Als alle kinderen wekelijks 10 cent bijdragen, redden we het zeker! Daarbij willen we een gedeelte van het opgehaalde bedrag van de kleedjesmarkt op 1 april voor Oekraïne in het algemeen ook schenken aan oma Maria in het bijzonder. Zij en haar zoon zullen het hard nodig hebben!



### D.V. maart/april

28 maart	GMR vergadering
28 maart – 1 april	Er worden deze week School op seef verkeerslessen buiten gegeven.
1 april	Markt op het plein t.b.v. Oekraïne tussen 14.00-15.30 uur
4 april	Studiedag, <b>alle kinderen zijn deze dag vrij</b>
5 april	SAR vergadering samen met de toezichthouders en alle directeuren van de PCPO
11 april	SAR vergadering met de afvaardiging van de Ichthus en de Rank
14 april	GMR vergadering
11-15 april	Spreekweek
15 april	Goede Vrijdag, <b>alle kinderen zijn deze dag vrij</b>
18 april	Tweede Paasdag, <b>alle kinderen zijn deze dag vrij</b>
22 april	Koningsspelen, informatie hierover volgt nog Maandbrief 8 verschijnt deze dag.
25 april – 6 mei	Meivakantie, <b>alle kinderen zijn deze 2 weken vrij</b>
9-13 mei	Deze week worden er lessen uit Wonderlijk gemaakt in alle groepen gegeven.



Deze maandbrief wil ik afsluiten met een lied van Ria Borkent. Dit lied heeft zij geschreven n.a.v. de oorlog in Oekraïne. Het is geschreven op de melodie van Psalm 119. Afgelopen weken is dit lied gezongen in de kerk waar ik naar toe ga.

### **Hoe kan er in de wereld vrede zijn**

Hoe kan er in de wereld vrede zijn  
wanneer gerechtigheid en recht niet tellen,  
wanneer soldaten sneuvelen in pijn  
en burgers schuilen in verborgen kelders.  
Als de agressor aast op meer terrein  
en kracht en afweer niet meer kunnen helpen.

Wie zo zijn hele leven achterlaat  
en vluchten moet naar nergensland en verder –  
zij gaan berooid in tranen over straat.  
Geef onderweg aan hen een goede herder,  
een mens die helpt, een deur die openstaat,  
een hart vol liefde, in de nood een redder.

Heer Jezus, laat hen niet de dood ingaan,  
het leven is bij u in goede handen.  
U droeg het kruis en biedt ons vrede aan,  
een warm onthaal van vrijheid, open armen.  
U helpt ons in de strijd van het bestaan  
en geeft als wapen: liefde voor de ander.

Hartelijke groet,

Jaco Vink