



Over de volgende onderwerpen is er informatie te vinden in deze maandbrief:

- Inschrijven nieuwe leerlingen (herhaalde oproep)
- Schoolreizen groep 3-5 en 6+7
- 1 februari telling
- Sponsorkind
- Biddagvieringen
- Letterfeest groep 3
- Liedrooster
- Belangrijke data in februari-maart
- Afsluiting nieuwsbrief

Inschrijven nieuwe leerlingen

Onderstaand bericht stond ook in de vorige maandbrief. Het wordt hier nog een keer herhaald, zodat we zeker weten dat alle jongere broertje en zusjes van kinderen die komend schooljaar 4 jaar worden ook echt aangemeld zijn.

Achter de schermen kijken we al vooruit naar het nieuwe schooljaar, zodat we hopelijk tijdig weten wat er gaat gebeuren qua leerlingenaantallen. Van groot belang is elk jaar het aantal aanmeldingen voor het nieuwe schooljaar. Aan de hand van die aantallen kunnen we een groepsverdeling gaan maken.

Heeft u al een kind op de Ichthusschool zitten, dan is een evt. tweede, derde, vierde of vijfde kind **niet** automatisch ingeschreven. Voor elk kind moet nl. een apart inschrijfformulier ingevuld worden. Houd daar rekening mee! **Heeft u op dit moment nog een kind thuis die tussen juli 2024 en juli 2025 vier jaar wordt? Vraag dan op korte termijn aan ondergetekende een inschrijfformulier.** Ook als uw kind later pas 4 wordt, kan er alvast een inschrijfformulier gevraagd worden. We willen graag tijdig weten wat de leerlingenaantallen in de toekomst gaan doen. Alle lokalen en het speellokaal zitten nl. (al jaren) vol....

Wellicht kent u een gezin bij u in de buurt die een oudste kind heeft die in die periode vier jaar wordt. Wilt u diegene dan vragen contact met mij op te nemen voor een kennismakingsgesprek? Alvast heel hartelijk bedankt!

Schoolreizen

Inmiddels zijn de schoolreizen voor groep 3-5 en 6+7 geregeld.

Hieronder staan de data:

- De schoolreis voor groep 3-5 is op di. 4 juni.
- De schoolreis voor groep roep 6-7 is op ma. 3 juni.

Deze laatste datum is gewijzigd met wat in de jaarplanning staat. We houden de locaties nog even geheim, maar het beloven weer hele leuke schoolreizen te worden. Verder info volgt t.z.t.

1 februari telling

Op 1 februari worden van alle basisscholen alle kinderen geteld. Op basis van die telgegevens worden scholen bekostigd. Hieronder staan de leerlingenaantallen van de Ichthusschool van de afgelopen jaren:

2015 149 leerlingen
2016 165 leerlingen
2017 171 leerlingen
2018 199 leerlingen
2019 227 leerlingen
2020 251 leerlingen
2021 259 leerlingen
2022 269 leerlingen
2023 282 leerlingen
2024 291 leerlingen

Fijn dat we nog steeds een lichte leerlingengroei hebben! De verwachting is dat we komend schooljaar iets gaan dalen qua leerlingenaantal. Dit heeft te maken met dat er aan het eind van dit schooljaar voor het eerst een dubbele groep 8 van school gaat. Dit zijn in totaal 40 leerlingen.

Sponsorkind

Er is een brief binnengekomen van ons sponsorkind. Hieronder staat deze afgebeeld:



Name	Mariangel6Mojico
Registration number	321171924
Partner organization	CONVIVENTIA
Country	COLOMBIA

Hello Sponsor, in my school I learn about the Bible

In the beginning God created the heavens and the earth.

Message to sponsor (written by the teacher)

Hello Sponsor, this year I've learned about God and the Bible. God is my creator.
God Bless You.



Powered



Biddagvieringen

Op 13 maart vieren we met elkaar Biddag. Deze dienst wordt voorbereid door een aantal collega's samen met ds. Hanneke Ouwerkerk-Louter. Ook zullen verschillende kinderen een inbreng hebben in de dienst. De kinderen uit groep 3-8 worden om 8.35 uur in de witte kerk te Willige Langerak verwacht. De kinderen van groep 1-2 zullen deze viering in hun eigen klas houden.

We beginnen bewust de kerkdienst 5 minuten later, zodat ouders die kinderen in groep 1-2 hebben deze eerst naar school kunnen brengen en daarna hun andere kind(eren) naar de kerk kunnen brengen.

In de week voorafgaand aan de dienst zullen enkele ouders gevraagd worden om als begeleiding tussen de kinderen in de kerk te zitten en mee te lopen terug naar school. Collega's zullen u daarvoor een Parro bericht sturen. Verder is er voor andere ouders helaas geen plaats in de kerk, want met de huidige leerlingenaantallen in groep 3-8 zit de kerk precies vol.

Letterfeest groep 3

1 februari was het feest in groep 3. Alle kinderen hebben alle letters geleerd, dus tijd voor een letterfeest! De kinderen hebben verschillende letterspeurtochten door de school gedaan. Bij één daarvan waren ook alle ouders, verzorgers en opa's en oma's uitgenodigd. De feestdag is afgesloten met het uitreiken van het letterdiploma. Alle kinderen in groep 3 hebben daarbij ook een leesboek gekregen.

Normaal gesproken krijgen alle kinderen 1x in de 2 jaar met kerst een boek. Vorig jaar hebben we in overleg met het team, AC, SAR en MR besloten dit in de toekomst anders te gaan doen. We



hebben besloten elk jaar de kinderen in groep 3 tijdens het letterfeest een boek te geven en op andere momenten niet meer. Dat moment vinden we beter passend. Daarnaast kunnen we voor het budget wat daar beschikbaar voor is bijna geen leuk boek meer kopen voor ieder kind van de school. Tenslotte willen we stimuleren dat kinderen regelmatig met hun ouders naar de bibliotheek gaan. Dit doen wij met de klassen nl. ook. Een bibliotheekabonnement is voor kinderen t/m 17 jaar gratis. Klik op [deze link](#) om uw kind meteen in te schrijven voor een abonnement. Of kijk op [de website](#) voor meer informatie over de bibliotheek. Het is ontzettend leuk en leerzaam om elk avond een kwartiertje met uw kind samen te lezen!



Liedrooster

Ook dit schooljaar leren we in alle groepen een aantal christelijke liederen aan. Daarnaast worden er natuurlijk ook andere christelijke liederen gezongen. In groep 1-4 gaat het om een maandlied. In groep 5-8 staat er elke week een lied centraal.

Hieronder ziet u de overzichten tot aan de herfstvakantie:

Groep 1-4:

Maand	Lied
februari	'k Heb Jezus nodig
maart	Daarom bidden wij
april	De steen is weg

Groep 5-8:

26 feb-1 mrt	Lied vd maand: Hij kwam bij ons heel gewoon	Opwekking 268
4-8 mrt	Looft God de Heer en laat ons blijde	Psalm 105:1
11-15 mrt	Heer ik prijs Uw grote naam Extra: Daarom bidden wij	Opwekking 430 Opw. kids 97
18-22 mrt	Loof de Koning heel mijn wezen	Gezang 460

Belangrijke data in februari/maart

Vr. 16 feb.	Vakantiedag voor alle kinderen en collega`s.
19-23 feb.	Voorjaarsvakantie, alle kinderen en collega`s zijn deze week vrij.
26 feb- 1 maart	Deze week worden in alle groepen lessen gegeven uit de methode Wonderlijk gemaakt.
27 februari	Informatie avond over Social media voor de ouders van groep 5-8 van de Ichthus en de Rank in de WZ. Informatie hierover is met deze groep ouders gedeeld.
6 maart	SAR vergadering van 20.00-21.30 uur.
7 maart	-Schoolbezoek door directeur bestuurder Gert Tissink van 10.15-15.00 uur. -8.15-8.30 inloop groep 1-2.
8 maart	Inloop groep 3-5 van 8.15-8.30 uur.
11 maart	Inloop groep 6-8 van 8.15-8.30 uur.
12 maart	GMR vergadering.
13 maart	Biddagvieringen.
15 maart	Maandbrief 7 verschijnt deze dag.

Deze maandbrief wil ik een keer niet afsluiten met een gedicht of lied. Een aantal kinderen uit groep 7 hebben tijdens het werken aan de Acadin opdrachten bij Sabine Driesen gewerkt aan een schoolkrant. Hieronder leest u het resultaat:

Joah van der Horst

Flessenactie groep 7

Groep 7 hield een flessenactie, waarbij ze zoveel mogelijk lege flessen ophaalden voor het goede doel.

De flessenactie van groep 7 was spectaculair!!!

De harde werkers hadden maar liefst dik 212 euro op.

De bedenkers van de flessenactie (Hijmen, Fiene en uw verslaggever) hadden een prijs voor de meeste euro's aan flessen.

Jaime de Graaf en Eva de Bruin gingen er met de prijs vandoor: een chocoladereep met markeerstiften.

Er werd ook nog een prijs verloot, die was voor Kaleb en Bram. Gelukkig was er ook een troostprijs bedacht. Lekker snoepjes. Tot zo ver de prijzen. De actie duurde tot 3 oktober. Maar ook lang niet iedereen deed mee. Het geld ging naar Oma Maria en een meisje waar we de voornaam van kwijt zijn, de achternaam is Mohica.



De winnaars van de flessenactie krijgen hun prijs



De finalisten van de voorleeswedstrijd op de Ichthusschool, van links naar rechts: Sarah, Joah, Nina, Zeno, Seth

Stan van Roon

Voorleeskanjers op school

Een verslag van de voorleeswedstrijd op school

Er kwam een voorleeswedstrijd op de Ichthusschool.

Eerst moesten de kinderen die graag mee wilden doen inschrijven. Toen de kinderen hadden ingeschreven gingen ze die week voor de klas voorlezen.

Dat was de voorronde. Van de 7 kinderen gingen Joah en Sarah door naar de volgende ronde. Ze lazen voor in een grote blauwe stoel die op tafel stond voor in de klas.

Het zat heel dichtbij met Bram en Joah in groep 7, want het scheelde 0,1 punt met de cijfers (poeh, dat is niks!!).

In groep 8A hadden Zeno en Nina gewonnen. In groep 8B ging Seth door naar de kwartfinale. De kwartfinale was in de gymzaal.

Het was heel spannend tussen de 5 kandidaten Zeno, Sarah, Nina, Seth en Joah. Ze lazen allemaal een leuk of spannend verhaal voor, voor alle kinderen van de groepen 6 t/m 8. Ik vond het heel knap dat ze allemaal ongeveer foutloos voorlezen.

Toen iedereen had voorgelezen ging de jury bepalen wie er door ging naar de regionale voorleeswedstrijd.

Iedereen wilde natuurlijk heel graag door naar de regionale voorleeswedstrijd, maar er kan er natuurlijk maar 1 doorgaan naar de regionale voorleeswedstrijd en het was iemand uit groep 7 (Uit onze klas)

Het is de geweldige voorleesdame Sarah van Dam!

Flessenactie
Groot succes groep 7

Joah van der Horst

Veel flessen ingezameld voor het goede doel

Pagina 1

Voorleeskanjers
Sarah wint de wedstrijd

Stan van Roon

Voorleeswedstrijd op Ichthus met vijf finalisten

Pagina 1

Spannende pot
Groep 7 voetbal

Bram Driesen

Pagina 2

Pagina 1

Bram Driesen

Spannende voetbalwedstrijd groep 7

Een spannend gevecht om de winst in de eerste pauze

Dit is het spannende verslag over de voetbalwedstrijd van 9 november 2023. Leuk, Seth was jarig op de dag van deze wedstrijd. Oké, nu de wedstrijd. Deze wedstrijd werd gestreden tussen Timme, Thijmen, Stan en Florian en de rest, zo'n 10 mensen, waaronder Joah, Hanna en Aron. De eerste minuten of 2 was het erg spannend en toen maakte Aron een doelpunt, 1-0. Maar het was nog niet over en uit ermee, want kort erna was het uit voor het team van Thijmen. Het bleef spannend voor een vrij lange tijd met veel mislukte schoten, tot de bal langs de rand ging en ik niet oplette. De bal kwam tegen mijn voet aan en het was net geen uit. Niet lang erna vlogen de ballen je om de oren, op 2 meter hoog op z'n minst en er werd weer veel gemist voor het team van Joah en toen werd het gepauzeerd. Ik weet eigenlijk niet waarom het was.

Toen het weer verderging, werden er corners genomen door beide partijen. (Ik weiger het 'uitkomen' te noemen.) Toen werd er veel gemist, alweer. Vooral voor het team van Stan. Kort erna was er chaos op het veld en was er een goal van Florian, 1-1, en het ging verder. Florian probeerde vaker te scoren, maar het mislukte keer op keer. Florian schoot een penalty en die was mis! Meteen erna scoorde Florian de 1-2. Het werd alweer spannend met een bijna-goal van Mels. Timme had alweer een corner en kort erna was er een penalty van Thijmen, Mis! Het was weer chaos en er kwam een corner van Stan. En hij viel op zijn hoofd. Au! Maar toen ging de bel en was het voorbij.

door: Bram Driesen.

Goals: Aron 3, Florian 8' en 12'

Penalty's: Florian 1, Thijmen 1

Cornerprijs: Stan 3

Meeste uit: Team Stan! Ongeveer 5



Sinterklaas aankomt op het schoolplein van de Ichthusschool en Finustschool in Schoonhoven

Hugo Louter

Sinterklaas

Het bezoek van Sinterklaas op 5 december

Sinterklaas!!!!!!! Een van de leukste tijden van het jaar! Geweldig toch!? Surprises, met gedicht of gewoon cadeautjes. Pakjesavond, schoen(en) zetten en sinterklaas komt langs!!! G-e-w-e-l-dig! Misschien vier je het thuis, met je gezin of met familie. Kruidnoten, pepernoten en/of marsepein. Slurp! Misschien is je kamer wel bomvol of juist heel leeg. Als je dat laatste hebt dan heb je nog genoeg ruimte om het op te bergen en als je dat eerste hebt heb je niet zoveel ruimte.

Op 5 december kwam Sinterklaas op school. Hij kwam aan op het schoolplein met zijn pieten en daarna gingen we in de klas de surprises en gedichten doen.

De groepen 1 tot en met 6 gingen bij Sinterklaas op bezoek in de gymzaal. Aan het einde van de dag kwam Sinterklaas nog even op bezoek in de klas bij de groepen 7 en 8.

Nou groetjes.

Hugo Louter en Joah van der Horst

Kanjertraining

Wat is dat eigenlijk?

Kanjertraining. Best veel mensen weten wat het ongeveer is maar het begrijpen ervan is een kunst.

Het wordt niet voor niks al in de kleuterklas gegeven. Het is er dan ook goed ingestampt bij bijna iedereen.

Een school zonder pesten bestaat niet maar als het hier gebeurt wordt het stevig aangepakt. De petten zijn ook belangrijk, dit zijn ze alle 4: Wit= jezelf, rood= stomme grapjes maken geel= bang en zwart is bazig.

Met wit wordt alles beter.

Zwart met wit dan kan je goed de leiding nemen, rood met wit dan kan je goede grapjes maken en geel met wit is dapper.

Fysiek wordt dit eigenlijk alleen in nagespeelde situaties gebruikt, maar denkbeeldig gebruik je dit altijd.

En je leert ook dat pesters vaak zelf werden of worden gepest of dat ze bang zijn om gepest te worden.



De petjes van de kanjertraining

Stan van Room en Joels van der Horst

Kinderboeken- schrijfster



Evelien van Dort vertelt over haar werk als schrijfster

Tijdens de kinderboekenweek kwam een echte schrijfster bij ons op school. Evelien van Dort was op 5 oktober in de gymzaal voor een presentatie over haar boeken.

Ze heeft 80 boeken geschreven. Veel van haar boeken gingen over paarden en twee kinderen die een avontuur beleefden. Ze vertelde over de boeken en dingen die ze in haar leven had meegemaakt. Ze is op 6 mei 1961 in Egypte geboren met een paar broertjes en zusjes die nu ook in Nederland wonen. Evelien van Dort is getrouwd met een man en heeft geen kinderen. Evelien van Dort is nu 62 jaar oud en heeft een gelukkig leven met haar echtgenoot.

Boekenmarkt

Op vrijdag 13 oktober was er een grote boekenmarkt op de Ichthus.

De boekenmarkt van de Ichthus was in de groepen 3 tot en met 8 een groot succes.

Het leesvoer ging met bakken de deur uit. Kinderboeken, Duckies, grotmensboeken, paardenboeken, vul het zelf maar in.

De opbrengst is niet duidelijk omdat iedereen voor zichzelf verkocht en ook weer geld uitgaf aan andere boeken. Het zal wel een grote opbrengst zijn, er waren heel veel boeken. Iedereen kon de boekenmarkt bezoeken van 13.00 tot 14.00 uur.

Na de boekenmarkt was er nog een hapje en een drankje voor de mensen die boeken hebben gekocht en de vrijwilligers voor de boekenmarkt. En stiekem voor de kinderen.

Nog veel plezier met je aankoop van boeken of het geld dat je hebt verdiend!

Bram Driesen

Lesbos, hoe is het daar?

Contact met een vluchtelingenkamp

Heeft een van jullie weleens zich afgevraagd hoe het is in een vluchtelingenkamp te werken en wonen? Daar werd antwoord op gegeven door de vriendin van juf Hannah: Annerieke. In september had groep 7 een gesprek met haar via de telefoon. Dingen die we te weten zijn gekomen zijn o.a. wat er wordt gedaan in de vrije tijd van de vluchtelingen, of het mooi is op Lesbos en nog veel meer.

Verder was er niet veel te vermelden, behalve dat ze een boek heeft geschreven over een van de vluchtelingen: Golden uit Sierra Leone. Hij is 8 jaar en heeft veel meegemaakt tijdens de vlucht naar Lesbos.



Groep 7 in gesprek met Annerieke op Lesbos



Democratie; groep 7 in de raadsaal in Lekkerkerk

Hugo Louter

Bezoek aan het gemeentehuis

Groep 7 ging op 22-09-2023 naar het gemeentehuis in Lekkerkerk. Daar gaat dit verslag over.

Op een vrolijke zonnige dag ging groep 7 naar het gemeentehuis. Het was een best groot gebouw.

Ze gingen in groepjes aan tafels zitten. En op die tafels stonden microfoontjes maar die stonden uit.

Ze moesten een eigen stad maken met kartonnen gebouwen.

En er waren ook taken als: voorzitter,

Secretaris en 2 wethouders.

Omstebeurt mocht(en) de voorzitter de secretaris of de 2 wethouders iets kiezen en dat ergens neerzetten. (wel met overleggen natuurlijk)

En zo gingen ze door tot ze een eigen stad hadden.

En op het eind nog een chocolaatje, een mandarijn en wat drinken.

Hoe is dat nou, als je in groep 8 zit?

Leerlingen uit groep 8 geven antwoord op alle vragen!



Joah vd Horst en Stan v Roon

INTERVIEW

Hoe is dat nou, als je in groep 8 zit? Joah en Stan besloten om dit eens uit te vinden door een interview te doen met een aantal leerlingen uit groep 8. Uit groep 8a interviewden ze Marije en Jens en uit groep 8b Imre, Sanne en Kris.

Hoe voelt het om de oudste groep van heel de school te zijn?

Imre en Sanne: Het voelt hetzelfde, maar het is wel leuk
 Marije: als je wat jonger bent kijk je op naar de groep 8-ers, maar als je in groep 8 zit is het eigenlijk heel normaal.
 Jens: Cool, omdat je in het laatste schooljaar bent, maar het is wel spannend
 Kris: niet zo'n heel groot verschil met groep 7, je merkt het eigenlijk niet

Mogen jullie meer dan andere groepen?

Imre en Sanne: Ja, wij mogen vaker spelletjes doen en we hebben tostdag op vrijdag
 Marije: we mogen tostdag, dat is natuurlijk leuk. En we hebben een hele aardige meester en als we goed ons best doen mogen we wel eens gamen in de pauze. Nu verzamelen we minuten en als dat een uur is bij elkaar mogen we alles doen waar we zin in hebben!
 Jens: Ja, want als we vrije tijd hebben mogen we spelletjes doen en het ligt aan onze meester.
 Kris: ja, tostdag elke week en we mogen helpen gym geven, maar dat mochten we in groep 7 ook al bij meester Pieter

Wat is het leukste van groep 8?

Marije: Tostidag is wel leuk en ik heb ook heel veel zin in kamp en de eindmusical
 Imre en Sanne: Tostidag is leuk en we hebben ook zin in kamp en de eindmusical
 Jens: De lol dat we spelletjes met elkaar doen, kanjer is wel leuk en het is leuk om naast iemand te zitten die je kent.
 Kris: ik denk kamp en de eindmusical en natuurlijk tostdag

Op wie ben je het meest trots in groep 8?

Marije: ik denk gewoon op de hele klas. Wij zijn een hele drukke klas, maar we worden steeds rustiger en dat is goed. Op de middelbare school kunnen ze niet speciaal met jou rekening houden, dus dan is het wel goed dat je leert om wat rustiger te zijn. Gewoon op de hele klas + meester, ehm omdat we te vertrouwen zijn en we hebben weinig ruzie
 Imre en Sanne: Meester pieter en de hele klas.
 Jens: Ja, ik weet niet, ik denk dat ik het meest trots ben op Seth.
 Kris: op meester Pieter, want hij geeft goed les en het is leuk in de klas.

Wat is jouw grootste irritatie op school?

Imre en Sanne: oh eh als we leswissel hebben en iemand gaat irritant doen, zodat we de leswissel niet halen.
 Marije: dat er een groepje meiden is die over iedereen aan het roddelen zijn en daardoor ontstaan ook vaak ruzies. Dat is gewoon echt niet fijn.
 Jens: Kinderen die tegen mijn stoel trappen of kinderen die heel veel praten... Eigenlijk praat ik zelf ook heel veel dus.
 Kris: spelling of als ik mijn huiswerk vergeet..

Het is dat jullie de belangrijkste groep van heel de school zijn, maar hebben jullie daar veel school ervaring door?

Marije: tsja, dat is een moeilijke vraag. Op zich wel denk ik, want we hebben 8 jaar op school gezeten al.
 Imre en sanne: Ja, want we weten hoe alles werkt
 Jens: Ja, want we weten wel welke juffen leuk zijn, maar we hebben niet echt schoolervaring.
 Kris: wat is schoolervaring, in groep 7 weet je toch ook alles

Hoe voelt het om straks naar de middelbare school te gaan?

Imre en Sanne: jammer, want veel kinderen zitten niet meer bij je in de klas, maar wij hebben er ook wel zin in om naar de middelbare te gaan
 Marije: toch wel spannend want dan ben je weer de kleinste, maar ook leuk want dan krijg je weer nieuwe uitdaging
 Jens: ik ben wel zenuwachtig, maar ik heb er wel zin in.
 Kris: vreselijk, ik heb er echt geen zin in, want je hebt heel veel huiswerk en je komt in een andere klas, dus dan zit ik niet meer bij mijn vrienden

“Tostidag is echt het leukste!”

- groep 8 -

Wat was het leukste schoolreisje en waarom?

Imre en Sanne: De Efteling vond ik het allerleukst omdat we daar ook vrij mochten rondlopen en in de attracties konden en omdat de attracties leuk waren.
 Marije: de efteling was echt heel erg leuk, maar met juf Heleen hadden we een reisje gewonnen naar Nemo en dat was ook erg leuk
 Jens: Efteling, dat spreekt voor zich.
 Kris: naar de Efteling, de andere reisjes waren een beetje kinderachtig altijd, maar nu ook de Baron enzo

Wat staat er nog op je bucketlist voor groep 8?

Imre en Sanne: oei, eh we gaan misschien schaatsen met heel, maar we weten niet of dat door gaat.
 Marije: gewoon met zijn allen een voetbalwedstrijd doen, echt met allemaal uit de klas
 Jens: ik heb niks op mijn bucketlist, alleen mijn weektaak.
 Kris: gewoon kamp en musical

Wat is jouw tip aan anderen die naar groep 8 gaan?

Imre en Sanne: goed je huiswerk maken en ook op tijd, dat is echt belangrijk en verder niet stoer doen en schelden en gewoon jezelf blijven.
 Marije: maak je vooral niet te veel zorgen over het voorlopig advies, want dat is maar voorlopig en dat kan altijd nog veranderen en wat je advies ook is: het is jouw advies en alles is goed wat bij je past!
 Jens: Niet denken dat het te moeilijk is.
 Kris: niks

Wat is je grootste angst?

Imre en Sanne: Oh, ik ben bang voor als ik aan het spelen ben op mijn kamer en het dan donker is en je weet dat je met iemand anders ben en vraagt waar hij is, maar geeft geen antwoord.
 Marije: ik hou echt niet van kriebelbeestjes en wormen enzo, ook al kriebelen wormen niet, ik vind het toch niks.
 Jens: dat ik opeens al mijn vrienden kwijt raak.
 Kris: inbrekers!

Wat is jouw favoriete vak op school?

Imre en Sanne: Gym, omdat het lekker sportief is en je kan lol hebben en je leert samen werken met een team.
 Marije: ik hou van tekenen en knutselen, maar ook van taal en begrijpend lezen. Rekenen vind ik echt niet leuk.
 Jens: gym, omdat je lekker sportief bezig bent.
 Kris: gym is het leukst. En begrijpend lezen, want dat hoeft ik niet te doen en dan mag ik levelwerk of acadin doen.

Door Hugo Louwer

Moppentrommel (niet te serieus nemen dus!)



Jantje mag met de klas naar het politiebureau voor een praktijk klas. Op een bord ziet hij foto 's van de top 10 gevaarlijkste criminelen. Een van de kinderen stopt bij een bepaalde foto en vraagt of dat werkelijk de afbeelding was van de gezochte persoon. Ja zegt een agent, we zijn erg hard naar hem aan het zoeken. Jantje vraagt: waarom hielden jullie hem niet vast toen jullie de foto maakten?

De meester vraagt aan de klas: Waar stierf Napoleon?
Antwoord Jantje: Op bladzijde 72 van het geschiedenisboek meester!

De 9 schoolgeboden

- Gij zult niet te laat komen.
(Neem gerust een dag vrij)
 - Gij zult niet praten in de klas.
(Schreeuwen heeft meer effect)
 - Gij zult geen huiswerk overschrijven.
(Laat het een ander doen)
 - Gij zult niet door de gangen hollen.
(Glijden is sneller)
 - Gij zult niet afkijken.
(Laat ze het even doorgeven)
 - Gij zult niet met proppen schieten.
(Tassen komen harder aan)
 - Gij zult niet fluisteren.
(Schreeuwen is duidelijker)
 - Gij zult geen potlood afpakken.
(Pak gewoon heel de etui)
 - Gij zult het leven van de leraren niet zuur maken.
(Bederf het)
- ***
- Er is een nieuwe leraar in de klas. Hij wil kijken of de kinderen in zichzelf geloven, Daarom zegt hij: Wie zichzelf dom vindt mag gaan staan.
Niemand gaat staan maar na een tijdje gaat jantje staan. De meester vraagt: vind je jezelf dom jantje?
Nee, antwoordt jantje. Maar ik vond het zo zielig dat u alleen stond!
- ***

Door Stan van Roon

Dankdagviering op 1 november

Het was ochtend, De groepen 3 t/m 8 gingen naar de dankdagviering, om 8:30 was iedereen in het witte kerkje. Sommige kinderen moesten iets in de kerk doen, zoals: toneelspelen, bidden of een stukje uit de bijbel lezen. De kerkdienst duurde 45 minuten. We zongen allemaal lekker hard mee met de verschillende liedjes die we op school hadden geleerd. Het toneelstukje werd gedaan door 3 kinderen uit onze klas, ze deden het over een wandeling en ze konden niet oversteken totdat ze een bruggetje zagen, omdat ze niet gestrest waren, (dus wat heb je geleerd) als je geen uitweg vindt vertrouw dan op God. Na de dankdagviering moesten we weer naar de klas en was het leuke feest weer voorbij (We moesten gewoon weer werken..... ZUCHT!)



"Het witte kerkje" Willege Langerak

Kerstviering



21 december 2023

Als Sinterklaas de deur uit is, komen de kerstversieringen de school in, dat weet iedereen wel. In groep 7 hingen half november de kerstlampjes al op en werd het licht soms uit gedaan voor de sfeer die de lampjes uitstralen.

Dit jaar wordt de kerstviering in de kerk gedaan en hebben we geen kerstdiner.

Op 21 december waren alle kinderen van de Ichthusschool in de grote kerk voor de kerstviering. De groepen 1 tot en met 8 waren er allemaal.

Het kerstverhaal werd verteld door juf Marielle met hulp van allemaal kinderen die steeds een stukje mee deden. Elke klas zong een lied dat paste bij een stukje van het kerstverhaal.

Aan het eind van de kerstviering kregen we allemaal een kaarsje en gingen we naar huis door de regen.

De volgende dag hadden we nog een gezellige ochtend op school en om 12.00 begon de kerstvakantie!

Nu zijn we weer op school en wensen we jullie een heel gelukkig nieuw jaar!

Joah, Stan, Hugo en Bram (groep 7)

Pagina 5

Ik wens iedereen een hele prettige voorjaarsvakantie toe!
Hartelijke groet,
Jaco Vink