



Laatste nieuws Ichthusschool

Eigenlijk zou deze maandbrief pas 27 maart uitkomen, maar door alle ontwikkelingen komt deze nu eerder. ParnasSys en Parro werken de afgelopen dagen niet goed. Waarschijnlijk komt dit doordat veel scholen vele zaken delen waardoor dit niet goed gaat. Alle belangrijke nieuwsbrieven namens de PCPO en deze maandbrief van de Ichthus zijn ook op onze website vinden.

Het is een bijzondere week. Afgelopen donderdag hadden we één ziekmelding. Vrijdag waren er alleen in de kleuterbouw 20 kinderen niet op school. Zondagavond 15 maart kwamen we om 19.30 uur met alle directeurs van de PCPO bij elkaar op het stafbureau in Bergambacht voor een extra overleg. Binnen twee uur hebben we daar de lijn uitgezet van afgelopen week, zoals u heeft kunnen lezen in de extra nieuwsbrieven. Maandagochtend is deze informatie gedeeld met alle teamleden. Maandag waren er 3 kinderen op school en vandaag 2. Wat is dat stil! De collega's die gisteren en vandaag werken, hebben keihard gewerkt om alle materialen in orde te maken voor alle kinderen. Ook zijn er gisteren en vandaag collega's extra gekomen voor hand en spandiensten. Wat is er dan veel mogelijk in een hele korte tijd! Ook maken we enorme stappen op ICT gebied. Wat fijn dat er zoveel saamhorigheid is om alles op te pakken wat nodig is!! Heel veel dank voor ieder zijn inzet!!

Zojuist zijn de laatste lespakketten opgehaald door de ouders. Wat raar om dat allemaal te zien gebeuren. Even een kort gesprek, een groet. De school is nu echt helemaal leeg. Al 2 dagen geen kinderen en nu ook alle spullen de school uit. We hopen dat het thuis allemaal gaat lukken. Het zal allemaal wennen zijn om onze draai te vinden. Misschien dat alle zaken met de computer niet meteen lukken. Weet dat er hard gewerkt wordt om alles op een juiste manier draaiende te krijgen en te houden. Komende vrijdag hebben wij wederom een extra overleg staan met alle directeurs van de PCPO. Zijn er belangrijke zaken te delen, dan houden we u natuurlijk op de hoogte. We hopen en bidden dat het coronavirus zich niet verder uitbreid en dat de zieken mogen genezen.

Formatie 2020-2021

Achter de schermen wordt al lange tijd volop nagedacht over komend schooljaar. De school groeit, dat zult u ongetwijfeld zien en merken. Komend schooljaar kunnen we dan ook weer een extra groep gaan opstarten, de 11^e groep. Hier zijn we heel blij mee! Hierdoor houden we de groepen gemiddeld klein en is er ruimte voor tussentijdse groei. Ook werken we vanaf groep 3 met alleen maar enkele groepen.

Inmiddels hebben we de groepsverdeling voor komend schooljaar rond. We starten komend schooljaar met 3 kleutergroepen, 2 groepen 3 en 2 groepen 5. Verder hebben we dan één groep 4, 6, 7 en 8. Dit betekent dat we weer met 3 combinatie klassen bij de kleuters werken. In alle 3 de kleutergroepen zullen dan weer kinderen instromen gedurende het komende schooljaar.

We zijn van plan om de kinderen die nu in groep 1 zitten of dit schooljaar zijn ingestroomd bij elkaar in de groep te houden. De huidige groep 2 leerlingen zijn dit schooljaar verdeeld over 3 kleutergroepen. Deze kinderen komen volgend schooljaar in 2 groepen 3. De kinderen die dit schooljaar in groep 3-7 zitten, blijven komend schooljaar bij dezelfde kinderen in de klas.

We willen de ouders die op dit moment kinderen in groep 2 hebben, vragen met ons mee te denken. Dit is nieuw en willen we gaan uitproberen. Zou u 5 namen willen aanleveren van kinderen waarmee uw kind graag speelt en/of werkt? Stuur deze lijst met namen per mail uiterlijk 20 maart door naar de leerkracht(en) van uw kind.

Deze vraag is ook al aan de kinderen zelf gesteld. Dan gaan de leerkrachten van groep 1-2 de komende weken samen met de IB'er nadenken over een mogelijke verdeling. Ze proberen dan rekening te houden met tenminste één wens. Verder willen we de jongens en meisjes evenredig verdelen, houden we er rekening mee dat er niet teveel niveauverschil ontstaat tussen beide groepen 3 en proberen we rekening te houden met een evenredige verdeling van de zorgvraag. Al met al is dit een enorme klus waar uitgebreid de tijd voor genomen wordt.

Zodra de leerkrachtverdeling definitief is, zullen we dat gaan communiceren. Op dit moment wordt daar nog aan gewerkt.

Over de lokaalverdeling valt op dit moment nog niets te zeggen. We gaan er nog steeds vanuit dat de nieuwe lokalen op tijd gerealiseerd zijn. U begrijpt dat de noodzaak daarvoor erg hoog is.

Liedrooster

30 maart-3 april	Liedboek 624	Christus onze Heer verrees.
6-10 april	Opwekking 71	Jezus leeft in eeuwigheid.
13-17 april	Psalm 98:1	Zing een nieuw lied voor God de Here.
20-24 april	Liedboek 708	Wilhelmus vers 1 en 6.

D.V. maart-april

9 april	Schoolreis groep 1-8, wordt verzet naar een andere datum!
10 april	Goede Vrijdag, alle kinderen zijn deze dag vrij
13 april	Tweede Paasdag, alle kinderen zijn deze dag vrij
14 april	Gebedsgroep komt tussen 8.30-9.00 uur bij elkaar in de personeelskamer GMR vergadering
15,16,20 april	Cito eindtoets groep 8
17 april	Koningsspelen, gaan niet door!
20 april	Inloop van 8.15-8.30 uur in groep 1 - 8
20-24 april	Spreekweek
23 april	Maandbrief 8 verschijnt deze dag Deze dag verkeer op seef lessen
27 april-8 mei	Meivakantie, alle kinderen zijn deze 2 weken vrij

Ik wil deze maandbrief afsluiten met onderstaande:

Ja, er is angst.
Ja, er is isolatie.
Ja, er is paniekaankoop.
Ja, er is ziekte.
Ja, er is zelfs dood.

Maar

Ze vertellen dat ze in Wuhan na zoveel jaren lawaai
weer de vogels kunnen horen zingen
Dat de lucht na een paar weken rust
niet langer dik met dampen is
maar helder en blauw.

Ze vertellen dat ze in de straten van Assisi
mensen horen zingen voor elkaar
en hun ramen openhouden
zodat degenen die alleen zijn
de geluiden van familie om hen heen kunnen horen.

Ze vertellen dat een hotel in het westen van Ierland
gratis maaltijden bieden en bezorgen aan huis.
En vandaag was een jonge vrouw die ik ken
 bezig met het verspreiden van flyers
met haar nummer door de buurt
zodat de ouderen iemand hebben
die ze kunnen bellen...

En kerken, synagogen, moskeeën en tempels
bereiden zich voor om mensen te verwelkomen
en onderdak te bieden aan daklozen, zieken
en vermoeiden.

Over de hele wereld vertragen en reflecteren mensen
Over de hele wereld kijken mensen op een nieuwe manier
naar hun burens, en over de hele wereld worden mensen
wakker met een nieuwe realiteit.
Hoe groot we echt zijn.
Op hoe weinig controle we echt hebben.
Over wat er echt toe doet.
Liefde en van elkaar houden.

Dus we bidden en we herinneren ons dat
Ja, er is angst
maar er hoeft geen haat te zijn.
Ja, er is isolatie
maar er hoeft geen eenzaamheid te zijn.
Ja, er is paniekaankoop
maar er hoeft geen gemeenschap te zijn.

Ja, er is ziekte
maar er hoeft geen ziekte van de ziel te zijn
Ja, er is zelfs dood
maar er kan altijd een wedergeboorte van liefde zijn.

Wees dus bewust van de keuzes
die je maakt om nu te leven.
Adem vandaag.
Luister achter de geluiden van je paniek
en hoor de vogels zingen weer!
De lucht klaart op!
De lente komt eraan!
En we zijn altijd omgeven door liefde!

Open de ramen van je ziel!
En hoewel je misschien niet
de lege straten aan kan raken:
Zing!

© Richard Hendrick (Brother Richard)

Ierland, 13 maart 2020

Voor meer nieuws: kijk op <https://pcb-ichthusschool.nl> of houd uw Parro app in de gaten!

Jaco Vink