



Inmiddels is de maandbrief van december gereed. Over de volgende onderwerpen is er informatie te vinden in deze maandbrief:

- Sinterklaasfeest
- Kerstviering van de Ichthusschool (alle kinderen zijn hierbij aanwezig)
- Kerstevent `Onderweg naar kerst` (is facultatief)
- Tevredenheidspeiling
- Beleid meer- en hoogbegaafdheid
- Liedrooster
- Voorstellen brugfunctionaris
- Voorstellen stagiaire
- Belangrijke data in december-januari
- Afsluiting nieuwsbrief

Sinterklaasfeest

Komende dinsdag hopen we weer met elkaar de Sint en alle Pieten te verwelkomen op het plein tussen de Vogelweide en de Houtsnip. Alle kinderen worden deze ochtend om 8.30 uur in de klas verwacht. Zij horen dan van hun leerkracht waar zij zich kunnen opstellen voor de aankomst. De Sint en Pieten zullen rond 8.45 uur aan de kant van de Emmaschool het plein opkomen. Zij lopen een route over het plein, zodat alle kinderen (ook die van de Ichthusschool) de Sint en Pieten kunnen zien en verwelkomen. Ouders die willen kijken, kunnen als alle kinderen buiten opgesteld staan, achter de kinderen plaatsnemen en ook meegenieten van de aankomst. Na de intocht gaan alle klassen naar binnen.

Alle groepen (behalve de groepen 7 en 8) zullen de Sint en zijn Pieten klas voor klas gaan bezoeken in de gymzaal.

De AC zal het tien-uurtje verzorgen voor alle kinderen deze dag. De kinderen hoeven dus niets mee te nemen. Ook de gymtassen mogen thuisblijven.

De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben lootjes getrokken en maken surprises met gedichten. Die mogen a.s. **vrijdagochtend 1 december** meegenomen worden naar school. Vanaf 8.00 uur 's morgens mogen de surprises worden neergezet op het leerplein. De kinderen gaan vervolgens gelijk weer naar buiten en wachten buiten op de bel.

Om 12 uur zijn alle kinderen deze dag uit!

Kerstviering van de Ichthusschool (alle kinderen zijn hierbij aanwezig)

Op donderdag 21 december vieren we Kerstfeest met alle groepen van de Ichthusschool. Deze viering zal plaatsvinden in de Grote Kerk, Haven 84 en begint om van 18.30 uur. Het thema van de dienst is "Het Grote Geschenk". Als ouder/ verzorger bent u van harte welkom om deze Kerstdienst bij te wonen, houdt u er rekening mee dat het waarschijnlijk erg vol zal zijn.

Kerst event `Onderweg naar Kerst` (is facultatief)

'Onderweg naar Kerst'

Een kerstevent voor iedereen, georganiseerd door alle kerken uit Schoonhoven

Beste kinderen en ouders,

Jullie worden van harte uitgenodigd om op **zaterdag 23 december** mee te lopen 'Onderweg naar Kerst'. Dit is een wandeling vanaf diverse startplekken in Schoonhoven naar de **Stenen Brug** bij het stadhuis. Daar kunnen we luisteren, kijken en **kerstliederen** zingen met worshipband *Joy!* en dansgroep Expression. Daarna kun je genieten van een beker warme chocolademelk.

De wandeling **start om 18:30 uur** bij: De Veerpoort, De Ark, het witte kerkje van Willige Langerak of de Remonstrantse Kerk. Daar vandaan lopen we naar de Stenen Brug, het zou leuk zijn jullie een **lichtje of lampion** meenemen tijdens de wandeling.

Link om thuis een lampion te knutselen: [Zilverbos : Kerstlampionnen](#)

Janneke Verhoeff

Tevredenheidspeiling ouders

Op 15 november is er bij alle ouders, die kinderen op de Ichthusschool hebben, een mail vanuit ParnasSys binnengekomen voor het invullen van een tevredenheidspeiling. Het zou fijn zijn als deze door een ouder/verzorger van elk gezin wordt ingevuld, zodat wij een goed beeld krijgen wat er leeft bij ouders. Dan kunnen wij daar onze plannen voor de toekomst evt. op afstemmen. Het invullen van deze vragenlijst kan tot 31 december. Inmiddels is de peiling door ouders en verzorgers van 63 van de 285 leerlingen ingevuld. We hopen dat dit aantal de komende weken verder mag stijgen, zodat we van iedereen een ingevulde peiling binnenkrijgen.

Beleid meer- en hoogbegaafdheid

De afgelopen jaren heeft de Ichthusschool stappen gezet op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid. Deze ontwikkeling staat beschreven in een beleidsdocument. Van een pilotgroep Levelwerk zijn we gegroeid naar Levelwerk voor de midden- en bovenbouw. De komende tijd willen we dit verder uitbreiden naar het borgen van het aanbod voor de onderbouwleerlingen.

U kunt dit beleidsdocument vinden op onze website. Ga naar www.pcb-ichthusschool.nl Onder het kopje PCB Ichthus – Passend onderwijs – Meer-en hoogbegaafdheid is dit document te vinden.

Liedrooster

Ook dit schooljaar leren we in alle groepen een aantal christelijke liederen aan. Daarnaast worden er natuurlijk ook andere christelijke liederen gezongen. In groep 1-4 gaat het om een maandlied. In groep 5-8 staat er elke week een lied centraal.

Hieronder ziet u de overzichten voor de komende periode:

Groep 1-4:

| Maand | Lied |
|----------|-----------------------------|
| november | Dank U wel voor de sterren |
| december | Vrolijk kerstfeest iedereen |
| januari | Jezus is de Goede Herder |

Groep 5-8:

| | | | |
|-------|-----------|---|---------------|
| 49-15 | 4-8 dec | Abba Vader, U alleen | Opwekking 136 |
| 50-16 | 11-15 dec | Op Sions berg sticht God zijn heil'ge stede | Psalm 87:1 |
| 51-17 | 18-22 dec | Geef vrede, Heer, geef vrede | Gezang 285:3 |
| 2-18 | 8-12 jan | Lied vd maand: Houd me dicht bij U | Opwekking 616 |

Voorstellen brugfunctionaris

Even voorstellen,

Mijn naam is Francis Kooistra en ik ben gestart als brugfunctionaris binnen Schoonhoven. Dit betekent dat ik ook op de Ichthusschool werkzaam zal zijn. Ik ben 33 jaar en heb zelf 2 kinderen op de basisschool. Vanuit mijn pedagogische achtergrond en als moeder weet ik hoe belangrijk het voor een kind is dat ouders en school met elkaar samenwerken. Echter weet ik ook dat dit niet altijd vanzelf gaat. Vanuit mijn functie mag ik daar ondersteuning in gaan bieden. Dus mocht u ergens tegen aanlopen, in de privésfeer of op school, dan kunt u altijd vrijblijvend bij mij aankloppen. U kunt mij bereiken via telefoonnummer 06-45081583. Bel of app gerust! Ook zal ik regelmatig op de school te vinden zijn, hiervan zal u middels een berichtje via Parro op de hoogte gesteld worden.



Voorstellen stagiaire

Afgelopen weken is er nog een nieuwe stagiaire gestart bij ons op school. Ze zal zich hieronder aan u voorstellen:

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Mijn naam is Mirjam Beens, ik ben 19 jaar en ik ben derdejaars pabo-student. Ik kom uit Genemuiden; dat is wel een eindje hier vandaan, maar nu woon ik op kamers in Gouda. Hier ga ik ook naar school, op de Driestar. Dit jaar loop ik mijn stage dus op de Ichthusschool! Mijn eerste weken stage zitten er al op en ik heb het erg naar mijn zin gehad in groep 6b! Ik vind het erg leuk om in de praktijk bezig te zijn met het beroep.

Ik hoop dit jaar een leuke en leerzame tijd te hebben op de Ichthusschool :)

Groetjes,
Mirjam Beens



Belangrijke data in december/januari

| | |
|-----------------------|---|
| 30 nov | GMR vergadering |
| 5 dec. | Sinterklaasfeest, alle kinderen zijn deze middag vanaf 12.00 uur vrij! |
| 11 dec. | Inloop groep 1-2 van 8.15-8.30 uur. |
| 12 dec. | Inloop groep 3-5 van 8.15-8.30 uur. |
| 13 dec. | MR vergadering van 19.30-21.30 uur. |
| 21 dec. | Kerstviering van 18.30-19.30 uur (alle kinderen zijn hierbij aanwezig). |
| 22 dec. | Vanaf 12.00 uur zijn alle kinderen deze dag vrij! |
| 25 dec.-5 jan. | Kerstvakantie, alle kinderen zijn deze 2 weken vrij! |
| 12 jan. | Maandbrief 5 verschijnt deze dag. |

Deze maandbrief wil ik afsluiten met een bekend kerstlied:

Midden in de winternacht

Midden in de winternacht, ging de hemel open.
Die ons heil der wereld bracht, antwoord op ons hopen

Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!

Vrede was er overal, wilde dieren kwamen
Bij de schapen in de stal, en zij speelden samen.

Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!

Ondanks winter sneeuw en ijs, bloeien alle bomen,
want het aardse paradijs is vannacht gekomen.

Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!

Zie daar staat de morgenster, stralend in het duister
Want de dag is niet meer ver, bode van de luister

Die ons weldra op zal gaan, herders blaast uw fluiten aan
Laat de bel bim-bam, laat de trom rom-bom
Kere om, kere om, laat de bel-trom horen
Christus is geboren!

Hartelijke groet,
Jaco Vink

